

**Tentoonstelling  
Pieke's klassiekers  
2011**



### **‘De KLASSIEKEN VAN PIEKE’**

Op 23 september 2011 vinden er in het Statenkwartier twee belangrijke gebeurtenissen plaats. De onthulling van een gevelplaquette ter nagedachtenis aan Pieke Dassen aan het pand waar Pieke lang heeft gewoond en zijn atelier heeft gehad. Maar op diezelfde dag is er in het 6211 Kunstkwartier aan de Brusselsestraat 56 een tentoonstelling van schilderwerken van Pieke. De opening wordt verricht door burgemeester Hoes. Pieke was een verrukkelijk mens en zeer veelzijdig kunstenaar en een mateloze liefhebber van de onschuld van het leven, en rusteloze kleurenmenger.

Buiten het maken van zijn eigen poppen bouwde hij ook zijn eigen decors hij speelde ook diverse instrumenten. Veel Maastrichtenaren zullen hem kennen van de Carnavalsdecoratie in het cafe “De Pieter”. Maar hij heeft ook veel abstracte-en minder figuratieve, werken, litho’s en aquarellen gemaakt. Hij legde zijn reizen naar Frankrijk en Scandinavie vast in honderden tekeningen; werkte die uit in geschilderde stadsgezichten en landschappen. Hij schilderde portretten en stillevens. Zeker in zijn laatste jaren verliet hij de figuratieve stijl voor meer abstracte werken.. Ook die zijn boeiend te noemen In 6211 Kunstkwartier is een keuze te zien van zijn schilderijen- van figuratief tot abstract, uitgekozen door Janneke Kat- Bellaard, de partner van Pieke. Er zijn verschillende werken te zien die voor het publiek nog geheel onbekend zijn. Voor diegene die Pieke Dassen op de ‘klassieke manier’ kennen is deze expositie zeer de moeite waard!

# **werk van Pieke Dassen**



**23 september t/m 9 oktober 2011**  
**Kunstkwartier 6211**  
**Brusselsestraat 56 · Maastricht**  
geopend vrijdag, zaterdag en zondag 14 - 18 uur

**Stichting Pieke Dassen's Hoes mèt de Kiekdoes**









