



Buurtevent
Kunstabikken
2007

KUNSTBIKKEN 2007- ONTHULLING TEGEL KUNSTKWARTIER

De bewoners van het Statenkwartier en Argus Buurtplatform hebben de afgelopen jaren op een geheel eigen manier het verlies van leefbaarheid aangepakt. In plaats van met de rug naar de ernstige drugsoverlast te gaan staan en zich terug te trekken op de 'eigen' vierkante meter hebben de bewoners zich samengepakt. Samen hebben ze zich terug gevochten naar een goed woonklimaat. Mooier is nog dat dit woonleefklimaat daarin niet werd uitgewerkt in een mentaliteit van huisje-boompje-beestje of een soort kleinburgelijkheid van de twaalf in een dozijn. Nee het Statenkwartier heeft het ijkpunt gezocht in een kwaliteit die er in feite al aanwezig was: kunst en cultuur. Er is geen enkele buurt waar de concentratie van cultuur zo dicht is en van hoge kwaliteit! Daarnaast een hoge concentratie van werkende en wonende beeldende kunstenaars, schrijvers.

Om van het drugsimago af te komen is Argus in 2005 zoals bedoeld kleinschalig en laagdrempelig activiteiten gaan organiseren en wel onder de naam Kunstkwartier. Argus kon toen niet bevroeden dat in datzelfde jaar hiermee een eerste landelijke prijs in de categorie leefbaarheid zouden winnen! Sindsdien is het hard gegaan, de mensen begonnen weer in de kracht van hun buurt te geloven. Tijdens een extra feestelijk en super druk buurt-evenement Kunstbikken editie 9 september 2007 aan het Misericordeplein vindt de onthulling plaats door cultuurwethouder Jean Jacobs samen met de wethouder (Schepen) uit onze 'Zuster' wijk Klein-Antwerpen van een prachtige bronzen tegel ontworpen door buurtkunstenaar Jonas van de Vosse. De geboorte van de buurt 6211 Kunstkwartier en met een heus eigen 'Kunstkwartierlied' werd hiermee een feit. Laten we samen aan de slag gaan met Plan -B en vooral in beweging blijven want zolang je in beweging bent als buurt gebeurt er iets.... sta je stil dan wordt je geraakt.



KUNSTBIKKEN MISERICORDEPLEIN

MUZIEK
KUNST
THEATER
DRANKJES
HAPJES



Lied voor Het Kunstkwartier

(2007)

Zit jij te mokken, tois op der bank?
Tijd voor wat koenstplesier!
Das leben is een groot feest, meneer,
In das Koenstkwartier.

Weg mitt gesnotter, und weg mitt gejank,
Weg mitt dat Statenkwartier!
Das leben wordt een groot feest, mevrouw
In das Koenstkwartier.

Laat je maar gaan
Spring oit der band
Doe mitt uns mee
und vier dat leven
Aarzel niet,
Het duurt maar even

Stop alle runners
Und stop jeder boef.
Stop jeder drugskoerier.
Das leben is een groot feest, dus kom
naar das Koenstkwartier.

Ik wil u allen hartelijk welkom heten.
Dit wordt ein mittag om nooit te vergeten
Hier im Kunstkwartier wonen veel mensen
Die u stuk voor stuk veel vrolijkheid toewensen.

't Is nu al weer zo'n jaar of wat geleden
dat deze buurt wel haast leek overleden
Toen zat het zaakje flink in ein schpagaat
Maar kijk nu toch eens hoe toll het gaat.

Heel even denk ik aan de mensen tois,
Waarom storten sei sich niet im feestgedrois?
Bist du allein, of hast du verdriet?
Ga toch mal aan der zwier!
Das leben is ein groot feest, mevrouw,
Hier im Kunstkwartier.





