

Open Brief

# DE NACHT BURGEMEESTER

- knipoog naar de medemens -

Maastricht, 9 november 2021

Geachte burgemeester Penn- te Strake,

De val van de Berlijnse Muur, vandaag 22 jaar geleden, maakte Duitse eenwording en uiteindelijk hereniging binnen geheel Europa mogelijk. Ik persoonlijk heb in de periode 1992 - 2018 in Litouwen mogen leven. Levenservaring die me vooral zelf-reflectie heeft (op-)gebracht te midden van kleurrijke mensen die eindelijk hun dromen konden waarmaken.

Zonder hier opnieuw in details te treden ben ik van mening dat uw invulling van uw functie als burgemeester in onze stad helaas hoofdzakelijk tot een scherpe(re) tweedeling heeft geleid. In 2017 vroeg ik u om integriteitsonderzoek ivm de (uit-)verkoop van maatschappelijk vastgoed in het Statenkwartier, nu blijkt er nog steeds geen fatsoenlijke ruimte voor daklozen en wordt de gemeente op verzoek van Amnesty International door de hoogste bestuursrechter op haar vingers getikt.

Alle beloften over een Maastrichtse maat ter spijt krijgen de mantelzorgers geen compliment meer, terwijl architecten voor uw WOM Belvedere, de BV Maastricht, extra geld krijgen om creatief bezig te kunnen zijn....Budget voor burgerparticipatie is voor 2022 nog niet voorzien, terwijl de "potjes" van/voor diversiteit uitpuilen. De raad in nieuwe samenstelling zal naar verwachting uit nog meer groepen eenlingen met een gerichte agenda bestaan.

Kortom: Duistere tijden. Tijd voor de "nacht burgemeester", nadat ik U uit netheid toch nog een laatste keer zou willen vragen, na enige zelf-reflectie, de eer aan uzelf te houden of eindelijk in gesprek te gaan. Uw negeren van feitelijkheden in een voor vrije mensen weezinwekkende combinatie van sturen op gedrag, zoals in de voormalige Sovjet-Unie gebruikelijk was, moet stoppen. Een burgemeester is immers geen veredelde school-juf voor volwassenen, maar vervuld haar rol bij het voortdurend blijven verbinden van burgers en stadsbestuur met vooral oog voor de bescherming van de rechtspositie van alle betrokkenen. Een kwestie van behoorlijk bestuur.

De NACHTBURGEMEESTER houdt op dit moment zijn try-outs in het straat-theater in de vitrine van De Breuling - ontmoetingsplek voor Verlangenverstrengeling. Het (m/v/) heeft wel verdiende aandacht voor "buren" waarvan waardevolle bijdrage aan onze samenleving niet meer door de reguliere media wordt opgepikt. Daarnaast wordt veel geframed gemeentelijk nieuws met gezond verstand bekeken en, waar nodig, aangevuld met feitelijkheden. Kortom: een knipoog naar de medemens, die naar verwachting al begin 2022 voor verschillende buurten zijn/haar intrede zal gaan maken.

Hopende op deze wijze, geheel in de traditie van het Statenkwartier, een innovatief platform voor activistische inwoners, scherpe aandeelhouders voor een sociale stad Maastricht, te scheppen. Macht niet zonder tegenmacht. Kleur ontstaat immers in het samenspel tussen licht en donker.

Met vriendelijke groet,  
Alfons de Laat

