

## De verwarde man

Machthebbers in communistisch Rusland werkten al samen met de psychiatrie om de rechten van politieke dissidenten af te nemen, hun handelen als een geestelijke afwijking te definiëren en gevangenschap te rechtvaardigen.

Tussen 1967 en 1987 arresteerde de Sovjet regering meer dan 2 miljoen mensen die om politieke redenen als geestesziek werden gediagnostiseerd en gedwongen werden om psychiatrische behandelingen te ondergaan. Zelfs vandaag de dag blijft de psychiatrie voor regeringen over de gehele wereld het dwangmiddel naar keuze. "We kwamen erachter dat in Guantanamo Bay teams van gezondheidsprofessionals, gedragswetenschappers, psychologen het leger adviseerden hoe ver je met een gevangene kon gaan. De misstanden zijn wereldwijd gedocumenteerd. we hebben professionals die verraad plegen aan hun medische ethiek. En er is niemand die daar toezicht op houdt. Niemand stelt ze verantwoordelijk voor hun medische ethiek." volgens een US-congreslid voor regering's hervormingen.

In 2014 declareerde het gemeentebestuur van Maastricht ECHT het belang van burgerparticipatie bij de hervorming van de verzorgingsstaat in hun coalitie-akkoord WIJMaastricht. De verlichte gedachte bleek echter een stuk minder eenvoudig in praktijk te brengen toen voormalig LUMIERE te koop stond, de vastgoedmarkt floreert en er natuurlijk afwegingen gemaakt moeten worden.

Als weldenkend vrijwilligers van een kunstzinnig buurtplatform reden genoeg om vraagtekens te stellen bij gevoerd beleid. Allereerst in de vorm van een burger-initiatief, met handtekeningen van meer dan 100 buurtbewoners, om tijdens een raadsvergadering aandacht te krijgen voor eerder gemaakte afspraken over huisvesting. Dat werd echter niet gewaardeerd. Initiatief nemers leken wel besmet tijdens tot dan toe gezellige maaltijden op raadsavonden. Overigens zonder twijfel een aanrader om toekomstige eenheidsworst in de lokale politiek te voorkomen.

In reactie op bezwaar meende de vorige gemeenteraad van Maastricht met een hamerslag dat burger-initiatief uiteindelijk naar de prullenbak te moeten verwijzen. Een ontluisterende realiteit, (letterlijk) handelswijze: vrijwillige burgerparticipatie in het belang van de (leefbaarheid in de) stad legt het af tegen persoonlijk gewin van vastgoedondernemers, die helaas niet (meer) anders kon worden opgevat als dood-zwijgen en in verkiezing's tijd moest worden beantwoord met een blanco stem.

Het buurtplatform voelt zich, in het belang van haar buurtbewoners, bevoorrecht om het verkiezen van zeer lokale - lees persoonlijke- belangen aan de kaak te kunnen blijven stellen. Hopende op gezond verstand van de raad in nieuwe samenstelling, verzochten ze in een met voorbeelden geïllustreerde brief om een samenzijn bij de bestuursrechter te vermijden.

Een brief die vanwege vermeende onbetamelijkheid niet openbaar wordt gemaakt, maar desondanks wel al door de fractievoorzitters op voorspraak van de SP openbaar is voorbestemd als beledigend. Een strafbare zaak, waarop langjarig gemeenteraadslid, nu onwennig burger Jan H., alweer achter vooralsnog gesloten deuren, al zinspeelde.

De mens vecht en sterft voor het recht om vrijelijk te spreken tijdens de zoektocht naar rechtvaardigheid. Dissident Michail Kukobaka herinnerde zich dat bewaarders zeiden dat hij beter had kunnen verkrachten of moorden.

Ik herinner me, vanuit mijn langdurig verblijf in Litouwen waar vele families ook nog na de Tweede Wereldoorlog slachtoffer werden van het Sovjet regime, nog levendig het Russische spreekwoord я начальник ты дурак, ты дурак я начальник (vrije vertaling: jij leidinggevend - ik de gek, ik leidinggevend - jij de gek). Een volk's wijsheid die ook in de dagen voor de integratie in de Europese gemeenschap veelvuldig pragmatisch werd toegepast.

Hopelijk gaat ook u, de nieuws-lezer, verwarde mensen in een tijd van ECHT nep-nieuws waarderen. Daarvan kunt u wat mij betreft uitdrukking geven door mij bijvoorbeeld en als alternatief voor een toekomstige onderscheiding, een invaliden parkeerplaats voor mensen met een geestelijke beperking toe te wensen in plaats van verbanning ver buiten schitterend Maastricht.

Alfons de Laat

Ingenieur (Ir.), zelfstandig organisatie-adviseur/ beeldend kunstenaar en journalist werkzaam bij eenmanszaak "Social Arts"

