

**Onderhuidse Schatten
Cellenbroederskapel
2022**



CELLEBROEDERSKAPEL

De Cellebroederskapel is een gedeelte van voormalig Cellebroedersklooster gelegen aan de Brusselsestraat 58. De monumentale laatgotische kapel is het belangrijkste overblijfsel uit het eerste kwart van de 16^e eeuw met een daaraan vastgebouwde kloostergang. Het Cellebroedersklooster was omstreeks 1350 een kloosterstichting van de Alexianen, een lekenorde uit Luik. Ze werden ook wel de celliten van de orde van Sint Augustinus, cellebroeders genoemd. Tot de Franse revolutie waren ze de enige leken-gemeenschap van mannen in Maastricht. Vanaf 1539 hadden de cellenbroeders in Maastricht de taak lijdens aan besmettelijke ziekten te verplegen. Pestlijders werden in de boomgaard achter het Capucijnenklooster verzorgd, of afgezonderd. Bij thuisverpleging moest na afloop betaald worden; bij overlijden een gulden. Daarnaast hielden zij zich bezig met de opvang van zwakzinnigen en aan lager wal geraakte priesters en burgers, en het begraven van slachtoffers van de pest.

Na de opheffing van het Cellebroedersklooster in 1797 werden hun bezittingen geveild echter omdat er geen particuliere verkoper gevonden kon worden deden de gebouwen enige tijd dienst als gevangenis, lommerd en bank van lening. Wegens bouwvalligheid verdwenen drie van de vier kloostervleugels en werd de kapel met resterende kloosteringang ingrijpend gerestaureerd. (1963-1966) en opnieuw in gebruik genomen als kerkgebouw, trouwlokatie, concerten , festivals o.a. Musica Sacra en vergaderruimte. In 1995 werd het gebouw eigendom van een stichting, die het in 1998 opnieuw liet restaureren en het daarna voor een symbolisch bedrag van 1 euro overdroeg aan de Vereniging Hendrick de Keyser. Voor meer info: www.cellenbroederskapel.nl





